

Gereformeerde Kerk Stellendam

Samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam

DOELSTELLING:

Als gemeente herkennen we ons in de volgende kernachtige verklaring waarin de missie, de opdracht en de zending van de kerk is samengevat:

Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus willen wij een liefdevolle gemeenschap van christenen zijn, die er op gericht is om God te dienen in de dienst aan onze naaste, om te groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk, om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus, opdat de drie-enige God wordt geëerd en aanbeden.

De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

In het beleidsplan wordt onze missie (zending) omschreven in de volgende hoofdstukken:

1. GELOOFSFUNDAMENT

Het is ons verlangen om in deze wereld tekenen van Gods rijk op te richten en te streven naar gerechtigheid en vrede. De bewogenheid van God met deze wereld willen we uitstralen naar elkaar en naar mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Zo willen we dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van Christus en op weg gaan naar zijn toekomst!

2. LIEFDEVOLLE GEMEENSCHAP

Het spreekt niet vanzelf dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen, het evangelie uitdragen en ons inzetten voor onze naaste. Daar moeten we telkens weer toe worden aangemoedigd. We moeten worden opgebouwd in het geloof en toegerust voor onze dienst. We moeten onze geestelijke gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo zullen we verder kunnen groeien in het discipelschap waartoe we geroepen zijn.

3. DIENSTBETOON EN HULPVERLENING

Jezus is gekomen om te dienen. Hij is de oorsprong en het model voor onze dienst aan elkaar en aan anderen. Woord en daad vormden in Zijn leven een eenheid. Daarom willen we niet alleen met woorden getuigen van Gods liefde, maar er ook handen en voeten aan geven in daden van praktisch dienstbetoon. Zo willen wij de Here dienen in de dienst aan onze naaste (vgl. Mat 25:40). Naast de georganiseerde vormen van dienstverlening, diaconaat en werelddiaconaat willen wij dit tot uitdrukking brengen in spontaan meeleven en hulpvaardigheid. Wij willen ons inzetten voor gerechtigheid en vrede onder de volkeren. Dat is ook ons gebed. Bovendien weten we ons verbonden met het lot van heel de schepping. Daarom willen we verantwoord omgaan met het milieu en zo een antwoord van dankbaarheid geven aan onze Schepper.

4. GROEIEN IN GELOOF

Groeien in geloof en toewijding is een gebeuren dat op veel meer gebieden naar voren komt. Tijdens de kerkdiensten speelt het een rol maar ook in de geloofsbeleving thuis. Op welke manier zijn mensen doordeweeks bezig met hun geloof in God? Hoeveel ruimte en tijd wordt er vrijgemaakt voor de geloofsrelatie? In kerkdiensten worden mensen gestimuleerd om met deze vragen aan de slag te gaan.

Het is een uitdaging om tussen de jongeren binnen de kerk een hechte band te laten ontstaan. Dat is vaak een belangrijke pijler om de jongeren bij de kerk betrokken te houden. De jongeren met elkaar activiteiten laten ontplooiën draagt daar vaak aan bij.

5. GETUIGEND EN WERVEND LEVEN

Evangelisatie begint in de straat en bij mensen thuis. De informele gesprekken met mensen die niet geloven zijn het begin van een groeiproces. We hebben ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk gevonden hebben.

Op vastgestelde momenten wordt meer aandacht besteed aan de zending. Zo sponsoren we als kerk een meisje in Tanzania. Herkenbaarheid vergroot de betrokkenheid. Ook tijdens kerkdienst wordt er aandacht aan besteed.

De toerusting van gemeenteleden wordt steeds belangrijker met als doel dat steeds meer mensen doordrongen raken van het feit dat we als gemeenteleden een taak hebben in het bereiken van andere mensen. Evangelisatie is een levensstijl.

Om het uitnodigend en laagdrempelig karakter van de diensten te benadrukken staat er bij de ingang de koster die dan dienst heeft. Deze is de gastvrouw/ gastheer die gemeenteleden en gasten welkom heet.

6. EREDIENST EN LOFPRIJZING

De kerkdiensten zijn in de volle zin van het woord erediensten! Ze hebben tot doel God te eren en te aanbidden en de gelovigen toe te rusten en te bemoedigen. Daarom staat ook de verkondiging van het Woord centraal. De gemeente antwoordt met liederen, gebeden en gaven. De prediking moet bijbels gefundeerd zijn en gericht op de praktijk van het (christelijk) leven. Om te voorkomen dat de verkondiging een wettisch karakter krijgt, is het belangrijk dat er een accent ligt op het werk van de Heilige Geest. Het centrum van de verkondiging is Gods genade in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. De erediensten hebben zoveel mogelijk een open karakter waardoor een ieder, ook mensen buiten de gemeente, zich welkom weet.

Niet alleen in de erediensten, maar ook in ons dagelijks leven zijn wij gericht op de eer van Gods naam. Daarbij beseffen we dat we God alleen kunnen eren en aanbidden als we ons telkens weer laten vervullen door zijn heilige Geest: 'Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer!'

Er is een samenwerking met de Gereformeerde Kerk te Ouddorp en de Hervormde Gemeente te Stellendam.

7. BEHEER EN GEBOUW

Het college van kerkrentmeester probeert de gemeenteleden bewust te maken van hun financiële verantwoordelijkheid voor het kerkenwerk. Willen we als gemeente ons werk blijven voortzetten op een goede financiële basis dan zullen alle leden hun steentje bij moeten dragen voor een sluitende begroting. Het college draagt zorg voor een goed en betrouwbaar financieel beleid. Het college van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw en schakelt daarbij andere mensen in.

In het beleidsplan worden ook de beleidsvoornemens benoemd onder het motto:

Onze toekomst begint vandaag.