

Gereformeerde Kerk Stellendam

Beleidsplan:

Hierbij treft u een samenvatting aan van het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Stellendam

De Gereformeerde Kerk van Stellendam maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. In het beleidsplan wordt onze missie (zending) als volgt omschreven:

- 1 *Gefundeerd op Gods liefde en genade in Jezus Christus*
- 2 *willen wij een liefdevolle gemeenschap van christenen zijn, die er op gericht is³ om God te dienen in de dienst aan onze naaste,*
- 4 *om te groeien in toewijding aan de Heer en zijn Rijk,*
- 5 *om mensen in aanraking te brengen met Jezus Christus,*
- 6 *opdat de Drie-enige God wordt geëerd en aanbeden.*

Deze missie wordt in het beleidsplan uitgewerkt naar de praktijk van ons gemeente – zijn.

1 Wat geloven wij?

Met deze geloofsverklaring willen we de kern van ons geloof onder woorden brengen en elkaar stimuleren om met deze geloofsvragen bezig te zijn. Ook al blijven vragen soms onbeantwoord en ligt twijfel op de loer. We gaan op zoek naar het fundament van onze gemeente! (Zonder alles te kunnen noemen.)

Wij aanvaarden de bijbel als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van God.

Wij belijden dat God de enige en waarachtige God is, die van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Eén en ongedeeld. De Drie-enige!

Wij geloven dat God, de Vader van Jezus Christus, dit heelal en alles wat er in is geschapen heeft en dat Hij het nog steeds in stand houdt.

Wij geloven in Jezus Christus als onze Heiland en Heer. Hij is de in het Oude Testament beloofde Messias en de Redder van de wereld

Eens zal Hij terugkomen naar de aarde om deze wereld te oordelen en zijn koninkrijk te voltooien. Een geweldig vooruitzicht.

Wij geloven in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt. Hij is op gelijke wijze God als de Vader en de Zoon en is de derde Persoon in de Drie-eenheid

Hij helpt hen de bijbel te begrijpen en toe te passen op het leven. Hij geeft geestelijke gaven tot opbouw van de gemeente. Wij geloven dat de Heilige Geest nog steeds tekenen geeft.

Wij geloven dat God ons geschapen heeft opdat wij als bondgenoten en broeders en zusters zouden leven. Maar wij hebben God verlaten en kozen ervoor onze eigen weg te gaan. Als gevolg daarvan zijn alle mensen zondaren in Gods ogen. Wij zijn dan ook uit onszelf niet meer bereid en in staat om naar Gods wil te leven. Zonder Gods genade zouden we absoluut voor eeuwig verloren zijn.

Daarom klinkt in de bijbel de oproep tot geloof en bekering. Wij worden gered als wij Jezus Christus als onze Heiland en Heer aanvaarden. Daardoor worden wij kinderen van God! In de kerk komen we samen met alle mensen die zijn naam belijden. Daarom geloven wij dat de kerk wereldwijd is en dat we als plaatselijke gemeente een onderdeel van deze kerk mogen vormen.

In de kerk komen gelovigen geregeld samen. Ze worden onderwezen in de Schrift en beantwoorden het evangelie in lofprijzing en liederen, met gebeden en gaven. Daar worden doop en avondmaal bediend. De gemeente wordt uitgezonden in de

wereld om het evangelie bekend te maken, op te roepen tot navolging van Jezus Christus en door praktisch dienstbetoon de liefde van God zichtbaar te maken

Wij geloven dat God niet alleen met de gemeente een weg gaat, maar dat ook het volk Israël nog steeds een bijzondere plaats heeft in zijn heilsplan. De kerk is geworteld in Israël en leeft evenals Israël van Gods genadige trouw.

Het is ons verlangen om in deze wereld tekenen van Gods rijk op te richten en te streven naar gerechtigheid en vrede. De bewogenheid van God met deze wereld willen we uitstralen naar elkaar en naar mensen om ons heen. Dichtbij en ver weg. Zo willen we dienstbaar zijn aan het koninkrijk van Christus en op weg gaan naar zijn toekomst!

2 Hoe geven we de gemeenschap gestalte?

In navolging van Jezus Christus willen wij als gemeente met liefde omzien naar elkaar. Het grote gebod is immers het gebod om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Deze liefde leidt tot gemeenschapsvorming

We richten ons op allen die tot de gemeente behoren én allen die op onze weg worden geplaatst.

De pastorale zorg is niet een taak van enkele personen. Integendeel: Iedereen, die tot de gemeente behoort, is deel van het geheel en draagt medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van anderen. Daarom is er open aandacht voor elkaar en heeft iedereen recht op bezoek. Zeker in zorgelijke en moeilijke omstandigheden.

Mensen ontmoeten elkaar in het pastoraat. Als de gehoorzaamheid aan Christus boven het eigen gelijk wordt gesteld, dan vallen verschillen weg en kan men in liefde naar elkaar omzien. De gemeenteleden moeten daarom worden aangemoedigd om deze opdracht in praktijk te brengen. Zij moeten hiervoor worden toegerust.

Zo leven we met elkaar mee en bidden we voor elkaar. In ons kerkblad wordt onder de rubriek “Omzien naar elkaar” hier aandacht aangegeven.

De basis van het pastoraat wordt zichtbaar als mensen elkaar opzoeken en iets voor de ander willen betekenen

Maar ook de maandelijkse gebedsavonden (samen met de andere Kerken) zijn hierin belangrijk.

Daarnaast zijn de huisbezoeken een belangrijk onderdeel. Een taak die niet alleen is weggelegd voor predikant en ouderlingen. Gemeenteleden kunnen deel uit maken van wijkteams en hier vanuit huisbezoeken brengen.

De pastorale taak van de predikant zal door de vele werkzaamheden noodzakelijker wijs beperkt zijn tot crisispastoraat en pastoraat in bijzondere gevallen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: Stervensbegeleiding, psychische nood en pastoraat rond doop, huwelijk, ziekte en begrafenis. Ook de ouderen en alleenstaanden vragen extra aandacht van de predikant. Belangstellenden, nieuwkomers en rand - kerkenlijken moeten ook op een bezoek kunnen rekenen.

We maken ook gebruik van bezoeken. Zij brengen een bezoek bij zieken, bij geboorte van een kind etc.

Een goede manier om een verdere invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor elkaar bestaat uit het stimuleren van liefdevolle onderlinge relaties door middel van het groepswork binnen onze gemeente. Te denken valt aan de

groeigroepen, bijbelstudie-avonden, alpha-cursussen, jeugdwerk, creatieve club, koorzang e.d. Dat zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en daardoor ontstaan er als het ware netwerken. De leiding van de gemeente is ervoor verantwoordelijk dat dit groepswork goed begeleid wordt.

Het spreekt niet vanzelf dat wij een liefdevolle gemeenschap vormen, het evangelie uitdragen en ons inzetten voor onze naaste. Daar moeten we telkens weer toe worden aangemoedigd. We moeten worden opgebouwd in het geloof en toegerust voor onze dienst. We moeten onze geestelijke gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo zullen we verder kunnen groeien in het discipelschap waartoe we geroepen zijn.

3 Hoe zijn wij dienstbaar?

De Here Jezus is gekomen om te dienen. Hij is de oorsprong en het model voor onze dienst aan elkaar en aan anderen. Woord en daad vormden in zijn leven een eenheid. Daarom willen we niet alleen met woorden getuigen van Gods liefde, maar er ook handen en voeten aan geven in daden van praktisch dienstbetoon. Zo willen wij de Here dienen in de dienst aan onze naaste (vgl. Mat 25:40). Naast de georganiseerde vormen van dienstverlening, diaconaat en werelddiaconaat willen wij dit tot uitdrukking brengen in spontaan meeleven en hulpvaardigheid.

Wij willen ons inzetten voor gerechtigheid en vrede onder de volkeren. Dat is ook ons gebed. Bovendien weten we ons verbonden met het lot van heel de schepping. Daarom willen we verantwoord omgaan met het milieu en zo een antwoord van dankbaarheid geven aan onze Schepper.

Allereerst ervaren we dat hier een persoonlijke verantwoordelijkheid ligt en dat Christus ook van ons vraagt een ander te dienen en te helpen. Deze opdracht begint dicht bij huis en vraagt van ons een open oor en hart om daar te kunnen zijn waar dat ook werkelijk nodig is. Deze dienstbaarheid heeft een praktisch karakter: Iemand naar het ziekenhuis rijden, een pannetje eten brengen, de eenzaamheid doorbreken, etc. Ook wordt onze aandacht gevraagd voor zorgen wereldwijd. We geven geld om mensen ver weg - soms in belabberde omstandigheden - te helpen in hun nood.

De diakenen hebben als taak op te roepen tot deze dienstbaarheid in de navolging van Jezus Christus. Zij nemen de diaconale taak van de gemeente niet uit handen, maar stimuleren de gemeente om een diaconale gemeente te zijn.

Vanuit de coördinerende taak verzorgen zij maandelijks de diaconale collecte maar ook de collecte voor het werelddiaconaat, mensen in nood, rampen en voor de kinderen de actie schonendoos.

De diakenen streven ernaar hun geloof in God liefdevol over te brengen naar de medemens door woord en daad, geestelijk en materieel.

Bij de viering van het Heilig Avondmaal heeft de collecte een diaconaal doel.

De dienstbaarheid krijgt ook gestalte door het verzorgen van de kerktelefoon, vervoer voor ouderen, de kersttentie voor ouderen en kinderen.

Iedere week is er een creatieve club en maandelijks “eten voor ouderen en alleenstaanden”. Activiteiten waar iedereen welkom is.

We richten ons op jongeren om deze bij deze activiteiten betrokken te laten worden.

4 Hoe groeien wij in ons geloof?

Geloof en geloofsgroei/opbouw zijn met elkaar verbonden. We moeten worden opgebouwd in het geloof en toegerust voor onze dienst. We moeten onze gaven leren ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Alleen zo kunnen we verder groeien in het discipelschap. Christen zijn betekent leerling zijn: Luisteren naar Gods Woord! Dat neemt ons hele leven in beslag en vraagt een volkomen toewijding. Geloven is een levensstijl: Ons leven is gericht op Jezus. Hij is onze Heer. We hebben Hem lief en verlangen ernaar persoonlijk met Hem om te gaan. Bovendien willen we Hem onze liefde tonen door onze gehoorzaamheid aan zijn wil en zijn geboden. We willen Hem dienen. Jong en oud.

Leerling zijn begint op jonge leeftijd. Kinderen dienen op hun manier in aanraking te worden gebracht bij het Evangelie. Tijdens de erediensten zijn er kindervevendiensten. Enige malen per jaar worden er kinder- en jongerendiensten gehouden. Ook is er clubwerk voor de jongeren.

Daarnaast willen we jongeren begeleiden op hun ontdekkingsreis waarbij we startgroepen organiseren om in gesprek te gaan over geloven en God. Dit jeugdwerk is gedeeltelijk gecombineerd met de Hervormde Gemeente te Stellendam. Samen met de Gereformeerde Kerk te Ouddorp wordt er een belijdenisgroep georganiseerd.

De gemeente telt meerdere groeigroepen. Mensen komen bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord en om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en leven. De groeigroepen zijn belangrijk voor de onderlinge gemeenschap. Geloofsgroei is een onderwerp dat ook in de kerkdiensten met nadruk naar voren moet komen.

5 Hoe bereiken we andere mensen met het Evangelie?

Door de opgestane Heer is de gemeente in de wereld gezonden. Gemeente zijn is gezonden zijn. Daarom eindigen alle evangeliën met een variant op deze opdracht. De uitvoering van deze opdracht begint in de eigen omgeving en van daaruit tot aan de einden van de aarde. In onze omgeving wonen veel mensen die de Here Jezus nog niet kennen en volgen. Wij geloven dat ze God ter harte gaan en dat het daarom onze roeping is en (onze prioriteit?) om hen in aanraking te brengen met de boodschap van Gods liefde in Jezus Christus.

Om dat doel te bereiken zoeken we ook naar nieuwe wegen en vormen en waar mogelijk drempels verlagen. Openheid en gastvrijheid zijn belangrijke begrippen. Uiteindelijk gaat het niet om onze gemeente: Dat mensen Jezus gaan volgen, daar gaat het om.

Evangelisatie begint in de straat en bij mensen thuis. De informele gesprekken met mensen die niet geloven zijn het begin van een groeiproces. We hebben ervaren dat mensen op die manier (opnieuw) hun plaats binnen de kerk gevonden hebben.

De liturgiecommissie bereidt meerdere bijzondere diensten voor rond de feestdagen en diensten voor belangstellenden.

Met de Alpha cursus, samen met de Hervormde Gemeente, richten we ons op de buitenkerkelijke en randkerkelijke mensen.

Publiciteit is belangrijk. Via kranten en social media worden mensen in kennis gesteld van onze activiteiten.

Samen met de andere Kerken in Stellendam worden rond de feestdagen folders rondgebracht binnen Stellendam waarin iedereen wordt uitgenodigd de diensten en activiteiten bij te wonen en worden mensen er op gewezen dat zij altijd contact op mogen nemen.

Eenmaal per jaar nemen we als gemeente deel aan een interkerkelijke gebedsavond van "Open Doors" voor de vervolgte Christenen in de wereld.

6 Hoe staat de eer van God centraal

De kerkdiensten zijn in de volle zin van het woord erediensten! Ze hebben tot doel God te eren en te aanbidden en de gelovigen toe te rusten en te bemoedigen. Daarom staat ook de verkondiging van het Woord centraal. De gemeente antwoordt met liederen, gebeden en gaven. De prediking moet bijbels gefundeerd zijn en gericht op de praktijk van het (christelijk) leven. Om te voorkomen dat de verkondiging een wettisch karakter krijgt, is het belangrijk dat er een accent ligt op het werk van de Heilige Geest. Het centrum van de verkondiging is Gods genade in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. De erediensten hebben zoveel mogelijk een open karakter waardoor een ieder, ook mensen buiten de gemeente, zich welkom weet.

Niet alleen in de erediensten, maar ook in ons dagelijks leven zijn wij gericht op de eer van Gods naam. Daarbij beseffen we dat we God alleen kunnen eren en aanbidden als we ons telkens weer laten vervullen door zijn heilige Geest: 'Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer!'

Iedere zondag worden er 2 erediensten gehouden en doordeweeks 1 dienst op biddag, dankdag, witte donderdag, goede vrijdag, Hemelvaartsdag, 1^e kerstdag, oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen.

De sacramenten worden gevierd met eerbied en blijdschap. Beide elementen mogen hun plaats krijgen

De bediening van de doop vindt plaats in overleg met de predikant. In doopdiensten wordt er bijzondere aandacht geschonken aan de kinderen in de kerk. Van de doopouders wordt verwacht dat één van hen actief(doop-) lid is van onze gemeente. Omdat dopen en geloven dicht bij elkaar liggen worden de ouders gestimuleerd om deel te nemen aan de belijdeniscatechese.

Het heilig avondmaal wordt vier keer per jaar tijdens een morgendienst gevierd en op Witte donderdag 's avonds. In onze gemeente worden mensen uitgenodigd voor de viering die hun geloof in God beleden hebben in het midden van de gemeente. Voor diegene die niet naar de kerk kunnen komen is er de mogelijkheid van thuisviering.

In sommige diensten worden gemeenteleden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit kan zijn op muzikaal gebied, bijvoorbeeld piano, dwarsfluit of koperwerk, maar ook door een gedicht of persoonlijke getuigenis.

Naast bovenstaande visie willen we in het beleidsplan ook stil staan bij het financiële reilen en zeilen van onze gemeente.

7 Hoe gaan we op financieel gebied verder en welke verwachtingen hebben we?

Het college van kerkrentmeesters heeft tot doel de stoffelijke belangen van onze gemeente te behartigen: De stoffelijke belangen omvatten alle inkomsten en uitgaven van de kerk ('Regeling voor de Commissie van Beheer' van 17 juni 1987). Lid van het college kunnen doop- en belijdende leden zijn. Minimaal 3 leden van het college zijn ouderling-kerkrentmeester. De leden worden door de kerkenraad benoemd en de college is verantwoording schuldig aan de kerkenraad.

Het college van kerkrentmeester probeert de gemeenteleden bewust te maken van hun financiële verantwoordelijkheid voor het kerkenwerk. Willen we als gemeente ons werk blijven voortzetten op een goede financiële basis dan zullen alle leden hun steentje bij moeten dragen voor een sluitende begroting. Het college draagt zorg voor een goed en betrouwbaar financieel beleid.

Het college van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw en schakelt daarbij andere mensen in.

In 2014 is 't Forum, gebouw naast de kerk, uitgebreid